

Handreiking voor leden, pastoraat, groepjes en kringen voor de invulling van het jaarthema *'Noaberschap: samen in geloof'*

ALGEMEEN

1. Aanleiding: meer verdieping met elkaar

Binnen de NGK Doetinchem zijn in de afgelopen jaren een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd; o.a. het invoeren van wijken (en de daarbij behorende wijkteams) en de introductie van de interessekringen. Twee belangrijke pijlers onder deze nieuwe organisatievorm zijn 'verbinding' en 'verdieping'.

De afgelopen jaren zijn we vooral bezig geweest met 'verbinding'. De pastoraal bezoekers en onze nieuwe predikant hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in het contactleggen met en bezoeken van zo veel mogelijk gemeenteleden.

Hoe mooi zou het zijn als we in de komende jaren een volgende stap kunnen maken en ook meer aandacht voor 'verdieping' kunnen hebben?

2. Hoe en met wie?

Er is dit jaar gekozen voor het hanteren van een jaarthema, met als doel om samen als gemeente te verdiepen in hetzelfde onderwerp. We willen graag alle leden stimuleren om dit thema te verkennen en daarin te groeien. Ieder op zijn/haar plek en manier. Dat doen we door middel van bestaande vormen (diensten, wijken, pastoraat, jeugdclubs, kringen, enz.), maar zoek of vorm gerust nieuwe verbanden en groepjes om aan te haken op dit jaarthema. Vorm bijvoorbeeld een duo, vraag een ander koppel of richt een kring op voor het komende jaar; zoek of onderneem iets wat bij jou past. Mocht dat niet met anderen lukken, dan kun je er ook nog persoonlijk mee aan de slag.

3. Het jaarthema

Het thema voor 2024/2025 is **'Noaberschap: samen in geloof'**. Een typisch Achterhoeks begrip, gekoppeld aan ons geloof en wat we samen invulling kunnen geven. Niet alleen in deze tijd, maar ook in onze eigen omgeving. Een mooi groeipunt tegen de toenemende individualisering in onze samenleving, gedreven vanuit de liefde van Jezus voor ons.

4. Hoofd, Hart en Handen

Al het goede komt in drieën 😊. Om dit thema concreter te maken en 'handen en voeten' te geven, is het thema opgedeeld in 3 deelthema's, namelijk 'Hoofd, Hart en Handen'. Zo gaan we vanuit de perspectieven kennis, (com)passie en actie, dit thema invulling geven en samen op reis.

| Jaarthema <i>Noaberschap: samen in geloof</i> | | | | |
|---|----------|-------------|-----------|--------------------|
| Deelthema | 1. Hoofd | 2. Hart | 3. Handen | Afsluiting |
| Periode | Sept-Nov | Dec-Feb | Mrt-Mei | Juni |
| Start | 8-sep | 1-dec | 2-mrt | 15-jun |
| Centraal staat: | Kennis | (Com)passie | Actie | Delen en evalueren |

Wat is het idee voor de invulling?

Er wordt één en ander georganiseerd rondom dit thema, maar hoe geef je er dan zelf nog invulling aan? Dat is -simpel gezegd- aan jezelf. Maar dat willen we wel graag stimuleren en daarvoor dient deze 'handreiking'. Een document met ideeën waar je als kring(dragers), nieuwe groep, echtpaar of zelfstandige mee aan de slag kunt. Van prikkelende vragen tot muziek en van Bijbelteksten tot opdrachten. Lees, schrijf op, verwerk creatief en heb het er vooral eens over met elkaar.

Let op! Graag willen we je vragen om het tempo en de volgorde van de deelthema's aan te houden. Daarmee trekken we samen op, ook al doet iedereen dat in eigen 'kring'.

Heel veel verdieping, mooie gesprekken en groei toegewenst!

Mocht je willen sparren over het onderwerp of de invulling ervan, neem dan contact op met Michiel van Delden (06 1494 8575) of Jaap Ophoff (06 2421 8213).

Handreiking invulling thema

1. Deelthema 'Hoofd' – sept t/m nov:

Deze handreiking richt zich nu op deel 1: Hoofd. In de eerste 3 maanden focussen we dus op het 'Hoofd', oftewel we gaan onze kennis over dit thema verdiepen en verbreden. [Later in het jaar volgt een handreiking voor deel 2 (Hart) en deel 3 (Handen). *Tip: Mocht je de handen in deze fase al uit de mouwen willen steken, doe dan mee met de Nationale Burendag op 28 september.*]

We kijken naar de betekenis van Noaberschap, hoe we onszelf ertoe verhouden in deze tijd en in onze omgeving én we leren uit de Bijbel, onze bron. Wat leren we daaruit?

Een aantal vragen die centraal staan in deze fase:

1. Wat is noaberschap (voor jou)? Kun je dat uitleggen aan anderen?
2. Wat haal je uit de Bijbel als het gaat om noaberschap? Wat leert Jezus ons?
3. Welke houding past jou in je omgang met anderen?

Wanneer we hier aan het einde van deze periode antwoord op kunnen geven, dan is het doel wat ons betreft bereikt.

2. Noaberschap/Nabuurschap

Het mag duidelijk zijn dat noaberschap iets in zich heeft van omgang met anderen, vooral in je omgeving. Het zijn van een goede buur. Er valt vanuit de Bijbel veel te leren over de omgang met elkaar. Noaberschap in geloof en vanuit het hoofd zou je zo kunnen zien: je beslissingen en handelen zijn in lijn met de Bijbelse principes en komen de gemeenschap ten goede. Je denkt daarbij ook na over de gevolgen van je daden (of juist het nietsdoen) en kunt anderen *verstandig* advies geven of aanmoedigen.

Het is de wens om als gemeente, groep of individu een stap(je) in deze richting zetten.

Voor de invulling van eigen overdenkingen en/of samenkomsten zijn hier verschillende vragen en opdrachten die je kunt behandelen in één of meerdere sessies:

- *Vorbereidende opdracht: Vraag eens aan een buurman/buurvrouw wat noaberschap volgens hem/haar is. Verdiepende vragen: Op welke manier is dat veranderd in de tijd? Hoe geeft hij/zij er invulling aan? Je kunt als aanleiding aangeven dat je het komende jaar vanuit de kerk met dit thema bezig gaat. Wat haal je eruit voor jezelf?*
- *Achtergrond-/startmuziekje nodig? Luister eens naar het liedje 'Noaberschap' van Mitzstic op [YouTube](#) of [Spotify](#).*
- *Vraag: Waar denk jij aan bij het woord 'noaberschap'? OF wanneer je dit met de startzondag al hebt besproken: wat heb je van anderen gehoord over noaberschap wat je is opgevallen/bijgebleven?*
- *Vraag: Wat doet een goede noaber (buur) volgens jou zoal?*

3. Noaberschap in de Bijbel

In de Bijbel kom je het woord zelf -uiteraard- nergens tegen, maar de betekenis en de geest ervan kun je zeker ontdekken in de verschillende verhalen en voorbeelden. Bovendien gaat het in de Bijbel nog wel eens over 'buren'. Zo kent iedereen wel het gezegde: Beter een goede buur dan een verre vriend. Wist je dat dit ongeveer zo in Spreuken staat? Zie Spreuken 27:10.

- *Vraag: Welke tradities van noaberschap ken je? En welke tradities vind je terug in de Bijbel? [Je kunt hierbij o.a. denken aan:*
 - *De eigenaar van een akker heeft zorg te dragen voor vreemdelingen en slaven. Wat er groeit als het terrein braak ligt is voor iedereen. (Lev. 25: 1-7)*
 - *Ruth wordt als vreemdeling opgenomen in de gemeenschap van Naomi. Ze mag ook de gevallen aren rapen (omzien naar de armen) en trouwt met Boaz nadat hij haar eerst moest 'lossen'. Ter info: Boaz moet vanuit de traditie haar eerst lossen. Weet jij wat dat precies is? Vergelijk het ook met het beeld van het Lam in Openbaring, de enige die de boekrol kan openen en daarmee is Jezus ook onze lossen! Kunnen we hier iets mee in ons leven?*
 - *Klaagvrouwen die mee-klagen bij rouw*
 - *De gastvrijheid als mensen langskomen; de maaltijd wordt veel gedeeld.]*
- *Vraag: Welke Bijbelse regels/principes/voorbeelden zijn er nu voor ons als het gaat om noaberschap? NB! Je kunt elkaar in groepsverband verrassen door dit extra voor te bereiden en samen stukken te lezen. [Zie bijv. Matt. 22: 34-39, Luc.10:29, 1 Kor. 13, Het leven van de 1e gemeente]*
- *Opdracht: Het is mooi om in de gemeente zichtbaar te maken wat de Bijbel ons leert. Deel jouw gevonden teksten of Bijbelverhalen via communicatie@ngkdoetinchem.nl of schrijf ze op in de kerk. Zo delen we onze Bijbelkennis over noaberschap.*

4. Noaberschap vroeger en nu

Kijkend naar de tijd van de Bijbel kunnen we al genoeg ontdekken over het noaberschap van toen.

- *Vraag: Welke parallellen kunnen we trekken met de kerk van vandaag vanuit de Bijbel?*
- *Vraag: Op welke manier geven we als kerk invulling aan noaberschap?*

Wanneer we minder ver terugkijken, was noaberschap in de vorige eeuw ook al heel anders dan nu. Lees bijvoorbeeld dit [artikel uit Groningen](#) over noaberschap in vroegere tijden. Het is bijna niet te vergelijken met vandaag de dag vanwege de ontwikkelingen in de samenleving en de regelingen van de overheid. Er is veel sociale zekerheid gekomen en men heeft elkaar minder nodig. Tenminste...dat zou je kunnen denken. De overheid trekt zich intussen steeds meer terug en er wordt vaker een beroep gedaan op een participatie samenleving (meedoen is belangrijk) en mantelzorg (zorg voor elkaar).

- *Vraag: Welke kansen biedt een terugtrekkende overheid voor het noaberschap in onze tijd?*

5. Jij en noaberschap

Laten we het wat persoonlijker maken. Hoe sta jij tegenover noaberschap?

- *Vraag: Vind jij het zelf fijn om een ander te helpen? Waarom?*
- *Schrijf op: Op welke manier geef jij nu invulling aan noaberschap?*
- *Verwerk in een eigen creatie of schrijf op: Waar hoop je over 2 jaar te staan? **Let op: hier komen we later dit seizoen nog op terug. Dromen mag!***
- *Luister de podcast: [Zwaan & Meer 'Noaberschap – Er voor anderen zijn in 2023 met Gea Overweg](#)
Wat spreekt je aan?*

6. Noaberschap voor jou

Vanuit een ander perspectief kan het ook persoonlijk worden. Hoe sta jij tegenover noaberschap als het gaat om hulp die je zelf kunt gebruiken?

- *Overdenking: Meestal voelen we ons bezwaard om hulp te vragen. Toch mag je het omdraaien: door geen hulp te vragen, ontnem je een ander de kans om te helpen. Sta eens stil bij het punt dat je een ander misschien z'n plezier wegneemt door je niet te laten helpen.*
- *Stelling: Noaberschap gaat over geven én ontvangen. Ontvangen is moeilijker dan geven.*
- *Vraag: Kan jij ontvangen?*

7. Afsluiting

Tot zover de handreiking over het 'hoofd-gedeelte'. We hopen dat je hier wat aan hebt gehad om meer te verdiepen in het thema en dat je nu weet wat noaberschap voor jou inhoudt en wat de Bijbel ons daarover leert en inspireert.

Heb je vragen, feedback of heb je de behoefte om iets hierover met anderen te delen? Voel je vrij, het mag het hele jaar 😊.

Hartelijke groet vanuit de jaarthema commissie,

Erik, Elise, Jaap, Anne-Marie en Michiel